

Min käre bror 2/11 - 65

Charles Hedin

* 16/3 1907 † 30/10 1965

har hastigt lämnat mig, trotjänarinna, syskonbarn samt övrig släkt och vänner i djupaste sorg.

Bredvik, Nordmaling den 30/10 1965

Thea
Thea Andersson
Syskonbarnen

Klockorna ringa så sakta till ro,
Nu har du funnit ett lugnare bo.
Aftonens stjärna lyser så blid,
Sov käre Charles, vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 7/11 kl 9.45. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlinggården efter högmässan. — Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Charles Hedin, Bredvik. I sitt hem i Bredvik, Nordmaling, avled natten mot lördagen hemmansägare Charles Hedin. Han var 58 år och sörjes närmast av en syster bosatt i Stockholm. Han var född i Bredvik och av gammal jordbrukarsläkt. I slutet på 1930-talet övertog han ansvaret för hemmanet, efter sina föräldrar. Hedin var en intresserad jordbrukare. Han var också en omtyckt och uppskattad granne, härdig och mångkunnig och något av en klockarför hela bygden. Bygdegårdsföreningen i Bredvik hade i Charles Hedin en pionjär och styrelsemedlem som nu blir svår att ersätta. Han var även med i styrelsen för jordbrukskassan och aktiv inom RLF.

S-KURIREN nr 254 tisdagen 2 november 1965

13

Stor köpmannaträff i Nordmaling



500 husmödrar trängdes i bes pispingslokalerna när köpman Gustaf Adolf Ägren hälsade välkommen.

Köpmännen i Nordmaling och Hörnefors var på söndagen värdar för ett jippo av jätteformat. Som samlingspunkt hade man valt nya skolbespingslokalerna i Nordmaling, där man dukat för 419 personer. Drygt 500 fick dock plats med hjälp av bänkar, lådor och "skohorn". Många fick vända hem igen, kanske

flera hundra, efter långa bilresor från omkringliggande byar.

Det här aktualiserar på nytt samlingslokalfrågan i Nordmaling. Det är på hög tid att någonting blir gjort, menade de som trängdes på söndagen.

Sedan Köpmannaföreningens ordförande, köpman Gustaf Adolf Ägren från Mullsjö, Nordmaling, hälsat väl-

kommen överlämnades ordet till spelskonsulent Arvid Söderström, Västerbottens slakteriförening. Han demonstrerade hur man, på rätt sätt, ska stycka kött och fläsk.

Hushållstekniker Siv Zakrisson, Västerbottens slakteriförening lärde ut konsten att göra en god smörgås för de 500 husmödrarna. En annan umebo, musikhandlare Åke Byström,

spelade elektronorgel och ledde allsång. Imitatören Stig Sandström, Umeå imiterade partiledarna, Arne Thorén m fl.

Kvällens huvudnummer var en modevisning med fem mannekänger tre kvinnliga och två manliga. Konferencier var Kjell Ulfhjelm, Umeå.

Kvällen avslutades med pristävling och lotteri.

H. B.

2/110



Nordmalings fäder gjorde före sammanträdet en studieresa till de nya skollokalerna vid centralskolan. På bilden har eleven Roger Brömster och yrkeslärare Gunno Berggren fått intresserade åskådare i form av fr v Vilhelm Lundberg, Ture Ryländer (något skymd), Evert Olsson och Henrik Johansson.

Medborgarhus i Norrfors vållade fullmäktigedebatt

Några egentliga debattämnen förekom inte vid fredagens sammanträde med Nordmalings fäder. Inledningen blev ointressant: ja och amen till de 16 första ärendena. Enda debatten seglade upp kring medborgarhusfrågan i Norrfors. Man var villrig beträffande det avtal mellan kommunen och medborgarhusföreningen, som tidigare godkänts av kommunalnämnden.

Kommunalnämndens ordförande, Gunmar Rönnberg, hävdade, att eftersom kommunen står som huvudman för samtliga ombyggnadsarbeten i skolan, där medborgarhusföreningen får sina lokaler, avtalet för dagen saknade aktualitet. Av samma uppfattning var inte medborgarhusföreningens ordförande, Vilhelm Lundberg, som önskade ett godkännande av avtalet med hänsyn till de fortsatta relationerna med statens nämnd för samlingslokaler. Nu fastställdes inte avtalet och framtiden får väl visa vem som hade rätt, eller kanske rättare sagt fel.

Hälsövardsnämndens förslag till ny hälsövarsordning godkändes och innebär, att nya hälsövarsområdet förutom Rundviks och Nordmalings tidigare municipalsamhällen, även innefattar byarna Levar, Rödviiken, Olofsfors, Mo samt Lögdå.

Man tackade ja till AMS-bidrag till ålderdomshembygget, med ca 540 000 kr, genom att bygget utförs som statskommunalt beredskapsarbete. Enskilda vägen AC 725 B i Hörnsjö fick 2 300 kr i kommunalt bidrag. För saneringsåtgärder i Rundvik fick byggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 25 000 kr. Stalgatan från Nordmalings samhälle ut över Levaråker, fram till sjukstugevägen, skall utföras och kommunalnämnden har att göra framställning om dess verkställighet såsom statskommunalt beredskapsarbete. Samma gäller även för va-nätets framdragande i anslutning till gatuprojektet och nya byggnadsområdet på Levaråker.

Nyåkers IK får av kommunen ett bidrag på 25 000 kr för nya idrottsplatsens färdigställande i anslutning till skolan. Totala kostnaden beräknas till 70 000 kr. I statsbidrag får föreningen 25 000 kr. Rönnholms motorbåtsklubb får 8 000 kr för väganlutning till och anordnandet av småbåtshamn i Tennavan.

NEJ TILL TURISTBYRÅ I UMEÅ

Förslaget om kommunens engagemang i gemensamt organ för turistfrågor i södra Västerbotten, med egen turistbyrå i Umeå, tilltalar inte nordmalingsborna.

Nej blev det även för brandstyrelsens krav att omedelbart få utföra brandstationsbygget i Nordmalings samhälle. Beräknad kostnad 400 000 kr. Fullmäktige anvisade visserligen

medel men beträffande tidpunkten för arbetets utförande fick kommunalnämnden och arbetslöshetsnämnden fullmakt att fatta avgörande i förhållande till läget på arbetsmarknaden.

LÖNEÖKNING FÖR KOMMUNGUBBAR

På förslag av lönenämnden godkändes nya arvoden åt kommunala förtroendemen. Kommunalnämndens ordförande får 4 800 kr per år, fullmäktiges 600, byggnadsnämndens 1 800, hälsövardsnämndens 1 200, skolstyrelsens 3 500, socialnämndens 1 800, barnavårdsnämndens 1 200, hemhjälpnämndens 700, nykterhetsnämndens 900, biblioteksnämndens 200, brandstyrelsens 700 arbetslöshetsnämndens 600, hamnstyrelsens 100, företagsnämndens 200, lönenämndens 700, överförmyndaren 800 och siffergranskaren 2 600. Beträffande ordförandena i kommunalnämnden och skolstyrelsen har dessa/att fullgöra en arbetsdag i veckan på expeditionerna och byggnadsnämndens ordförande en expeditjonsdag i månaden.

Dagarvoden höjs från 25 till 40 kr per dag vid sammanträden och förrättningar inom kommunen och till 80 kr för liknande uppdrag utanför kommungränserna. Resersättningarna höjs från 25 till 35 öre per kilometer.

Hamnplanen i Nordmaling får en make up i form av asfaltering. Kostnad ca 35 000 kr.

VÄGBELYSNINGEN

På förslag av ledamoten Thorleif Landström beslöt fullmäktige uppdraga åt kommunalnämnden att verkställa utredning beträffande de kommunala bidragen till driftkostnaderna för vägbelysningsföreningarna ute i byarna. För närvarande utgår 50 procent men Landström önskade höja budet till 100 procent.

Ledamoten Vilhelm Lundberg, Norrfors, begärde en redovisning av utredningen beträffande fisket i Lögdälven. En kommitté för ändamålet tillsattes för ett par år sedan efter det sk bjurholmsmötet.

Ordföranden i utredningen, tillika kommunalfullmäktiges ordförande, meddelade, att den väg som kommitterade har att vandra är minst lika krokig och besvärlig som den laxen har för att komma upp och förbi olika hinder i älven. Det gäller främst hindren vid inloppet liksom det hin-

den som utgörs av Fällforsen. För att få bättre grepp om saken har bolaget begärt och fått en utredning om äganderätten till laxfisket i älven.
H. B.

80 år fyller den 3 november skogsarbetaren Viktor Emanuel Dahlin, Nyåker.

80 år fyller den 3 november, före smeden Elof Norgren, Olofsfors, Nordmaling.

Han är född på Gamla bruket i Hörnefors. Hans far, vallönätling, var där anställd vid valsmedjan. Men Elof Norgren var bara fyra år då familjen flyttade till Olofsfors Bruk. Som pojke följde han far till smedjan och fick där lära smedyrket. Han kom dock större delen av sin långa tjänst vid bruket att arbeta vid dess stora jordbruk. År 1919 köpte bruket nordmalingsbyggdets första traktor och Elof Norgren blev förare. 1930 tog han körkort för bil och var en tid privatchauffören trivdes dock bäst som hästkusk. För sina år är Elof Norgren pig och vital.



Nordmaling


**VI
KAN
FÖR-
SÄKRA..**

*

... att Ni i alla avseenden vinner på att ha Era saksförsäkringar samlade på en hand - i ett bolag. Kontakta oss - vi hjälper Er till ett effektivt och praktiskt försäkrings-skydd.

FÖRSÄKRINGSBOLAGET
Allmänna Brand

Rolf Forsberg
Box 743
NORDMALING
Tel. 0930/103 55

^{3/11} **FPU-klubb bildad i Nyåker**



Vid ett ungdomsmöte i Nyåker på fredagen, anordnat av folkpartiet, beslöts bilda en FPU-klubb. I interimstyrelsen valdes (se bilden) sittande från vänster: Gunnar Lundström, Hörnsjö, Roland Hörnsten, Hörnsjö, Allan Bäckman, Nyåker (ordförande), Karl-Ingvar Lundström, Hörnsjö, Ulla Strömberg, Nordmaling. Stående från vänster Sverker Sjöström, Överlögda, Helmer Jakobsson, Gräsmyr och västerbottensdistriktets vice ordförande, Carl-Erik Wallström. Ett 40-tal ungdomar deltog i mötet där ombudsman Nils-Olof Eskilsson, Carl-Erik Wallström och redaktör Herbert Bylund, medverkade.

^{3/11} **Atomingenjören fick sitt torp i Håknäs**

Atomingenjören från Västerås får sitt sommartorp i Västamarken, Håknäs. I Västerbottens södra domsagas häradsrätts dom på tisdagen förklarades ingenjören ha bättre rätt till den omtvistade delen av fastigheten. De två tidigare ägarna av torpet förlorade alltså målet och skall betala ingenjörens rättegångskostnader med 1.767 kronor.

Ingenjören köpte torpet 1963. Då han skulle ha lagfart på de två i köpet ingående fastigheterna kunde han inte få det. Torpet hade bytt ägare en gång förut - 1953 - och enligt den dåvarande säljaren hade bara den ena fastigheten omfattats av affären.

Rätten förklarade dock att det då i affären 1963 gjordes upp klart framgick att ingenjören köpte båda fastigheterna. Rätten förklarar att ingenjören har bättre rätt till den omtvistade delen av torpet, än de två tidigare ägarna.

Kontorsbiträde ^{3/11}

Vid kommunalkontoret i Nordmaling erhåller kontorsbiträde anställning såsom vik. under minst 7 mån. tid.

Ansökan åtföljd av sedvanliga handlingar skall vara kommunalkontoret tillhanda senast den 13 nov. 1965. Upplysningar om tjänsten lämnas av kommunalkamreraren, tel 0930/107 50.

Nordmaling den 2 nov. 1965
Kommunalnämnden

KASSÖR eller KASSÖRSKA ^{3/11}

med vana att självständigt sköta till dylik befattning hörande göromål.

Kunnighet med Addo-X bokföringsmaskin önskvärd. Platsen skall tillträdas snarast eller efter överenskommelse. Vid telefonförfrågning 0930/10720, disp. Englund.

KB G. Utterström & Co
NORDMALING



Herr Roland Johansson, Håknäs med maka Berit, född Eriksson, Norr bystrand. (Carlssons foto, Hörnefors)

4/11 Fem egna hem erhöll bygglov i Nordmaling

Byggnadsnämnden i Nordmaling beviljade vid sammanträde på onsdagen bygglov för tre egna hem och dispens för två. Dessutom behandlades ett flertal ärenden gällande bl a fritidshus.

Byggnadslov för egna hem beviljades Einar Bäckman, Gräsmyr, för nybyggnad på Gräsmyr 3:6 och 4:14, Allan Nilsson, Kälarna, för nybyggnad i kv. Gäddan, Nordmaling, fru Margit Magnusson, Nordmaling, för nybyggnad i kv. Sälen, Nordmaling, samt Oskar Jarefalk, Rundvik, för ombyggnad i kv. Muraren, Rundvik.

Dispens för nybyggnad av två egna hem på Levar 2:47 och 2:48 tillstyrktes för AB G. Utterström, Nordmaling.

Byggnadslov för sommarstuga på Järnäs 3:38 beviljades fru Louise Falkenberg-Lundqvist, Stockholm. Erik Sandström, Nordmaling, fick byggnadslov för gäststuga på Järnäs 1:16, Ingvar Markström, Lögdeå, för garage på Lögdeå 3:144, Nordmalings kommun för tre pumpshus på Lögdeåakern och Sture Hansson, Nordmaling, för uppsättande av skylt på sin fastighet i kv. Oden, Nordmaling.

Följande ärenden bordlades för vidare utredning: Björn Bomans, Lidingö, ansökan om bygglov för sommarstuga på Järnäs 1:32, Hans Westerlund, Holmsund, ansökan om bygglov för sommarstuga på Järnäs 1:32, Ossian Forsberg, Levar, ansökan om bygglov för sommarstuga på Järnäs 3:15, Martin Fjällman, Kungsängen, ansökan om bygglov för sommarstuga på Ava 1:17 och Klas Bäckström, Gräsmyr, ansökan om byggnadslov för nybyggnad av egna hem på Gräsmyr 2:35.

Dessutom beslöts om stadsplaneändring för kv. Kniven i Rundvik. Kvarteret är för närvarande utlagt till småindustriområde. Nämnden önskar få kvarteret omändrat till bostadskvarter. Ändringsförslaget skall utställas för granskning. För vidare utredning om vissa stadsplaneändringar och eventuella utvidgningar uppdrogs åt ordföranden och kommunalingenjören att vidareutveckla förslagen bl a beträffande Levaråkers framtida bebyggelse. De fick även i uppdrag att genomgå ansökningarna om byggnadslov för oljecisterner och i den mån gällande lag föreskriver föranstälta om att cisternerna genomgår besiktning.



Rektor Einar Hedquist får sitt diplom av riksinstruktör Kerstin Björck. Fr. v. tre av eleverna i laget Sven-Olof Edvinsson, Ann-Kristin Jonsson och Stefan Spinell och längst t. h. distriktsungdomsledarinnan för Vi unga Ruth Bodén, Umeå.

Nordmalings-ungdom två i rikstävling

KVINTETTEN FRÅN realskolan i Nordmaling, som blev tvåa i hela landet i årets svenska ungdomsmästerskap med Vi unga som främsta organisatör, fick på onsdagen sin belöning. Skolan i Nordmaling besöktes av Vi ungas riksinstruktör

Kerstin Björck och distriktsungdomsledarinnan Ruth Bodén, som till de fem ungdomarna överlämnade som pris lika många kameror som deltagare i nordmalingslaget.

Strängt taget borde man nog tala om en sextett eftersom skolans chef, rektor Einar Hedquist, har varit den pådrivande och ledande kraften. Han belönades med diplom. Nordmalingslagets insats är så mycket mera märklig som skolans lag även förra året var i topp med en tredjeplacering. Återstår nu bara en seger. Kommer den våren 1966?

AV DE FEM eleverna kunde bara tre ställa upp i Nordmaling på onsdagen. Fyra går nämligen i Umeå läroverk. Bara två av dessa kunde komma till prisutdelningen. Den femte i ordningen, Ann-Kristin Jonsson från Bedvik, är fortfarande elev i Nordmaling och kan följaktligen vara med och leka ett år till. Utöver henne deltog i årets lag Stefan Spinell, Nordmaling, Sven-Olof Edvinsson, Stavsjöholm, Astrid Gunarsson, Hörsjö, och Leif Wedman, Rundvik.

Kampen var hård i finalen. Gemla i Kronobergs län vann med 19 poäng före Nordmaling 18 och Sickla i Stockholm 17.

Nästa år gäller det att göra en tidning, som skall heta Lokal-Kuriren. Innehållet får som tyngdpunkt den egna kommunens verksamhet. Hur man har det på det kommunalpolitiska planet, med folkrörelser, lokalfrågor, ordning och polis etc. Något nytt att bita i för de duktiga eleverna vid Nordmalings högstadium.

JÄRNÄS LÖTSSTATION I FAROZONEN

Förslag om samordning med Bredskär framlagt

Järnärs lotsstation, med anor från 1800-talet, har kommit i farozonen. I det av lotsorganisationsutredningen framlagda förslaget om ändringar i lotsförordningen för att rationalisera lotspersonalens tjänstgöringsförhållanden föreslås att stationen indragas som självständig station och att verksamheten samordnas med Bredskärs lotsplats. Lotsarna blir dock till vidare kvar men med lotsuppassning endast under dagtid.

Nu är det inte bara Järnärs som drabbas av den nya organisationen går igenom. 26 av de nittio av de 63 lotsplatserna skall uppbåras som självständiga stationer och omorganiseras till lotspassningsstationer. Sex stationer kommer att indras och bland dem Bredskär och Uvön.

VK åkte härmed ut till Järnärs klubb för att höra vad man där hade att säga om förslaget.

Det var en av denna hösts många granna dagar. Havet låg i det närmaste spegelsamt och solen lysa från en molnfri himmel och värmda och goda sömnar gjordes.

Om det nu var det fina väder som bidrog vet vi inte, men vi fann inget av den pessimism, som brukar råda på indragningslotade platser. Utredningen har ju i avslutningen om Järnärsstationens vara eller icke vara tillfogat brasklappen:

"Med hänsyn till den ringa lotsningsrekvisiten bör undersökning sedermera göras, hurvida Järnärs bör vara bemannad."

Detta trots att Järnärs under 1964 hade sitt tidigare bästa år genom tiderna med 49 lotsningar. Dessutom signalerar NAAB i Rundvik en utbyggnad av industin.

♦ Fritiden ordnas

— Vi får se denna utredning, som ett långsiktigt program. Med vetskap om de stora förändringar som skett beträffande kommunikationerna både till lands och sjöss är det kanske realistiskt med en centralisering av lotspersonalen för att få det hela att löpa smidigare, anser överlotsen Rudolf Lindvall. Det nu framlagda förslaget innebär ju även att vi lotar skall få reglerad arbetstid och en omkänslig till fasta löner. Om vi nu får det, som vi arbetat för i många år, blir det givetvis svårare att hålla tillräcklig bemanning på stationer med lag trafikrekvisiten. I vårt fall blir det oekonomiskt för verket.

Sedan får vi inte bortse från att vi i dagens bilburna samhälle har lättare att komma till fartygen om de begär lotsning till vårt distrikt. Dessutom är ju kortvägstrafiken en stor tillgång, fortsätter överlotsen. Vi är inte lika beroende som förr av den vinnsliga passagen. Vi vet som regel redan på förhand när vi kan vinna ett lotsökande fartyg och än bättre kommer det att bli om lotsbeställning måste göras minst fem timmar i förtid.

♦ Värdefull sjöbevakning

Inom den nuvarande lotsorganisationsutredningen finns hög bevakning på flera lotsplatser. Var dag som sjövärd, sjövärd och sjövärd, som närmast är även värtstuderant — har havet och kusten utanför Järnärs bevakats av lotsarna. Långa tider trots att förefintligt lotsningsunderlag inte funnits. En bevakning som varit värdefull inte enbart för lotsökande fartyg. Många människor har genom åren räddats. Både under 1964 räddades åtta personer i överhängande sjönöd. Det har varit dramatik många gånger. Men genom god sjömanskap och gott lagarbete har det som regel slutat lyckligt.

Givetvis är det av största betydelse att denna bevakning av vår kust och möjligheten till snabb sjöräddning får finnas kvar. Det gäller inte bara de stora fartygen, som under stormtygen till sjöss kan komma i fara. För den sommeridat all mer lämsade sjöstrafiken med småbåtar är det värdefullt att det finns ett vakande öga.



Overlotsen Rudolf Lindvall i arbete på sitt "kontor".

♦ Gammal station

Hur länge det funnits lotsbeställning ute vid Järnärs är svårt att ta reda på. Den visitationsjournal, som finns i i bruk, dateras till från 1878. Men allt talar för att lotsuppassning funnits redan tidigare.

Man vet att industriell utveckling började i Nordmalings-bygden redan under 1700-talets senare del med bl.a. masugnen i Olofsfors (1729). Dessutom fanns en red grovblåsiga skogverk med större eller mindre kapacitet.

Från början var det säkert inga lotar i egentlig mening som skötte lotsningen utan fiskare och sjöfolk som väl kände kusten.

Under den första tiden var själva lotsuppassningsföretaget till Storöbådan. På den tiden gällde det att bo så nära klotterna som möjligt. Då var en lots liv än mer en tryck av väntan än den är i dag. Det kunde ta dagar — ja, veckor, innan ett fartyg fick så pass vind, att det kunde lämna hamnen.

1903 flyttades lotsstationen från Storöbådan till Järnärsklubb. Riktligt landfästa blev dock inte lotsarna. Våren över det småa sundet byggdes först på senare tid.

♦ Idyll — hämpatag

Kommer man ut till lotsplatsen en veckor höstidag kan man föreläsa

Dagboksblad berättar om dramatiska tillbud

I dagboken ute vid Järnärs lotsstation finner man inte bara uppgifter om vardagsrutinen vid lotsplatsen. Där finns även berättelser om dramatiska tillbud. Bland har det gått liv eller död.

Den 14 december 1962 rände halländska ms Henrik B på grundet Tvåan vid Bunden. Besättningen på fem man lämsade fartyget och togs upp från en gummiplotte av

das tro, att männen därute lever ett idylliskt liv. I väntan på arbete, bör kanske tilläggas.

Så är det nog inte. Underligt nog toppas sjötrafiken på Norrland under hösten. Storm och kyla gör då lotarnas arbete speciellt riskfyllt. Ingenring för landkrabbor. Det gäller att passa upp mellan ledjare och lotsbåt.

Nu är det inte arbetets art som lotser och lötsmän är kritiska mot utan avlöningssystemet. Men man hoppas att det skall bli enbart med ett bättre system, enligt utredningens förslag.

Som det nu är, har lotarna fest lös löst. På senare år har bestämts att lotslösen skall uppgå till minst 400 kronor i månaden. Om det blir något därutöver att dela beror således på antalet lotsningar. Och hur stora fartyg man får betjuna. Lotspenningen utgår med ledning av fartygens netostörkraft.

En liten "holk" ger bara frimärkspengar medan ett större kan ge en ordentlig slant till den gemensamma lotspotten.

För Järnärs del har trafikrekvisiten varit så pass hög, att man kommit över lotslösen — om än lite — och någon subvention har de fyra tjänstgörande lotarna inte behövt ta emot.

Sedan är det detta med arbetstiden. Turgången, som tvingar tjänstgörande lotar att vara i jour dygnet om det vill man här i Järnärs ha bort, liksom på andra stationer.

♦ Noja ändå

Annars är lotarna i Järnärs rätt nöjda med sin tillvaro. Trivs med sitt arbete att betjuna sjöfarande. Sedan måste även sägas, att man under senare år fått en rad förbättringar. Radar och kortvägsgarvdi bita. Under den gångna sommaren har samtliga rum, försett med elvärme och man har fått lysa med alla lamporna.

— Det var ruggigt att komma hem efter att ha varit borta i timmar. Man fann ett utkytt rum och fick först av allt börja göra upp eld i vedspisen, säger lotsen Sven Wiberg. Han är nu den yngste vid tjänstgången vid stationen berättar. Kom in i gången 1960 och är liksom de övriga fasthetsägare i Nordmaling.

Overlotsen Rudolf Lindvall har tjänstgörat i Järnärs sedan 1938. Harald Fjällman började redan 1926 men har tjänstgörat i bl.a. Lovöskil och på Gotland innan han 1952 åter knöts till Järnärs. Lotsen Kurt Lundh kom till stationen 1956.

Båtsmannen Folke Häggström och Nils Erik Molin är fiskarpojkar från "Klubben" och lötsmän därfor vattnen vid Järnärs och är även de som varit i Nordmaling för i år som lötsmän är styrman Börje Sandström, Norrbystrand.

Andra



Lotskvartetten vid Järnärs Kurt Lundh, Harald Fjällman, Rudolf Lindvall och Sven Wiberg — trivs på "Klubben" och med sitt arbete. Deras främsta önskan är ordnad arbetstid och fasta löner.

5/11

Min älskade make,
varar vi hans vackra, ljusa minne.

Karl Sigvard Häggström
* 18/11 1903 † 3/11 1965

har lämnat oss i stor saknad. Med tacksamhet be-
bevarar vi hans vackra, ljusa minne.

Örsbäck, Öreälv den 4 november 1965

ELSA HÄGGSTRÖM
Lennart och Ulla
Anders
Britt
Yngve
Irma

Jordens oro viker för den frid som varar.
Graven allt förliker. Himlen allt förklarar.

Jordfästningen äger rum i stillhet

november 1965



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen verkstadsarbetaren Per Göran Grundström, Järved och affärsbiträdet Gun Sajdy Elisabet Sjökvist, Lögdeå, dotter till målare Ragnar Sjökvist och hans maka Göta, född Hägglund, Lögdeå. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. (Foto: Alfons Nordmaling).



— I Rundviks kyrka vigdes på lördagen fabriksarbetaren Klas Gösta Lundström, Rundviksverken och fröken Gullan Linnéa Nilsson, Rundviksverken, dotter till fabriksarbetaren Folke Nilsson och hans maka Hildur född Aberg. Vigseln förrättades av pastorsadjunkt Eskil Granström. (Foto: Alfons, Nordmaling).



— I Nordmalings komministergård vigdes på lördagen vägmästare Erik Birger Bäckman, Lycksele och fröken Siri Ingeborg Bäckman, Orrböle, dotter till hemmansägare Axel Bäckman och hans maka Margareta född Karlsson. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. (Foto: Alfons, Nordmaling).



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen fabriksarbetaren Karl Olof Lage Olofsson, Aspeå och fröken Ulla Birgitta Söderström, Aspeå, dotter till hemmansägaren Eror Söderström och hans maka Astrid född Svensson. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. (Foto: Alfons, Nordmaling).

VIGDE



— I Nordmalings kyrka vigdes på fredagen svetsaren Ture Dahlström, Vindeln och fröken Ulla Yvonne Birgitta Lindgren, Nyåker, dotter till byggnadsstråarbetaren Mauritz Lindgren och hans maka Magda född Lindgren. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. (Foto: Alfons, Nordmaling).



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen fil stud Sven Matts Göran Granlund, Hassel, Lucksta och fröken Signe Haidi Dorita Björklund, dotter till byggnadsstråarbetaren Jesper Björklund och hans maka Signe född Löfgren. Vigseln förrättades av komminister Sigvald Spinnell. (Foto André, Nordmaling).



— I Nordmalings kyrka vigdes på fredagen teletekniker Bernt Roland Nyberg, Stockholm och fröken Elsie Lilian Birgitta Forsberg, Rundviksverken, dotter till fabriksarbetaren Lennart Forsberg och hans maka Elsi född Lindgren. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. (Foto: André, Nordmaling).



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen trädgårdsarbetaren Nils Ove Lundqvist, Hörnefors och ekonomibiträdet fröken Aina Julia Viola Helgesson, Torrböle, Nordmaling, dotter till hemmansägare Runo Jakobsson och hans maka Signhild född Eriksson. Vigseln förrättades av komminister Helge Norgren, Stensele. (Foto: Alfons, Nordmaling).

Krönika från Nordmaling

LÄNSVAGEN OLOFSFORS — NORRFORS har de senaste två åren varit föremål för omfattande ombyggnadsarbeten. Stora delar av vägsträckan har fått ett helt annat utseende. Kurvor har rätats ut och vägbredderna har blivit den rätta för länsvägar av den här storleksordningen. Men mycket återstår. Mer än halva vägdelen har kvar sitt gamla utseende och det gäller främst delen Klöse — Olofsfors. Vägomläggningen går som beredskapsarbete och det innebär att arbetet minskar i takt med minskningen av arbetskraft. Arbetskraftstillgången, och situationen på arbetsmarknaden, är direkt avgörande. Mycket tyder också på, att arbetet i det här fallet kommer att upphöra inom de närmaste veckorna. Såvida inte något alldeles oförutsett inträffar. Just nu föreligger i vart fall ingen större arbetslöshet inom Nordmalings kommuns hank och stör. Det är bra, även om det kan skapa vissa bekymmer.

BEKYMREN DRABBAR främst den stora trafiken efter den här vägen. Och det rör sig om tung trafik. En trafik som kräver goda vägar. Man behöver bara peka på de ständigt ökade virkestransporterna. En ökning som blir ännu mer påtaglig i och med beslutet från Nordmalings Ängsö Aktieföretag att bygga ut industrin i Rundvik, för att inte tala om den dag då flottningarna i Lögdeälven börjar äventyras. Utvecklingen går i den riktningen. Många älvar har upphört att vara flottleder och Lögdeälvens vara eller icke vara som flottled kan bli ett debattämne inom en inte alltför avlägsen framtid. Då vill det till att vi har perfekta vägar att falla tillbaka på.

Den här länsvägen har många svaga, och bristfälliga, punkter på den fortsatta sträckningen in mot lappmarken. Man behöver bara peka på delen Norrfors — Mjösjöby. Det här kan bli ett viktiga problem, för de ledande krafterna inom vägförvaltning respektive länsarbetsnämnd.

NORDMALINGS KOMMUN har fått klarsignal om statsbidragen för va-anläggningarna över den sk Lögdeälven samt till Lögdeälven. Det rör sig om i näst fall 60 procent, eller 184 500 respektive 80 000 kronor. Det innebär väl närmast, att den arbetskraft som blir friställd i och med att arbetena efter Norrforsvägen upphör, kan överföras till va-grävningarna i Lögdeälven. Såvida man inte får andra arbeten i den så kallade öppna marknaden. Det är mycket troligt att en viss brist på arbetskraft kommer att göra sig gällande på det skogliga planet. Man behöver bara peka på de uttalanden, som gjorts från skogsägareföreningsskåll och som klart

Krönika från Nordmaling

DET STORA JIPPO som Nordmalings köpmannaförening svarade för på söndag, och som höll på att spränga den nyuppförda skolbyggnaden i etapp tre, aktualiserar på nytt frågan om tillkomsten av en ordentlig samlingslokal i Nordmalings tätort. Det är skandal, kom det spontant från flera håll. Här lyckades man tränga in drygt 500 personer i bespisingssalarna. Det var minst 100 för mycket. Och ändå fick flera hundra vända ute i kapprummet eller rent av ute på gården medan fader Pluvius grät bittra tårar över dessa samhällets "olycksbarn".

Det var synd om köpmännen också. De gjorde sitt bästa och gav raden av husmodrar en underhållning



— I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen köpman Hans Hansson, Fugelsta och fröken Jenny Louise Johansson, dotter till förra hemmansägaren Holger Johansson, Ava och hans maka Jenny. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Torbjörn Hagman. (Foto: André, Nordmaling).

som man tidigare aldrig varit med om. Ett program som räckte i fem timmar. Kanske något i överkant med hänsyn till värmen och trängseln i den otillräckliga lokalen.

Man frågar sig följaktligen, vad göra för att förbättra lokalfrågan i Nordmaling? I en tid då kommuncentret sjuder av utveckling, då måste samhället se till att allmänheten och kanske framför allt ungdomen, har tillgång till tidsenliga samlingslokaler. Det är en servicefråga av vittgående betydelse. Frågan är bara hur, och på vilket sätt, frågan ska lösas.

BJURHOLM GAV HÄROM året impulsen till ett nytt sätt att lösa samlingslokalfrågan. Man slog två flugor i en smäll genom att kombinera behoven för skola och allmänhet. I själva skolanläggningen gavs utrymme åt lokaler som under dagtid nyttjades av skolan och på kvällar och under helger, av den stora allmänheten. En idé som även sanktionerades av skolöverstyrelsen. Kan man göra något liknande i Nordmaling när etapp 4 kommer in i bilden? Och kan man under en övergångstid på ett eller annat sätt bruka sporthallen för större arrangemang? Det här är frågor som tydligen kräver svar inom en inte allt för avlägsen framtid.

HÄROM DAGEN kom en äldre farbror och visade upp en trasig invalidsparkcykel. Mannen ifråga tillbringar ålderns höst på ålderdomshemmet. Giktbruten som han är tvingas han använda en invalidcykel för att klara distansen mellan hemmet och samhällets centrum. Medan han besökte anhöriga eller vänner i samhället parkerade han sitt invalidfordon på ett undanskynt ställe i samhällets centrum. När han skulle tillbaka var fordonet så gott som obrukbart. I rent okynne hade någon, eller några, demolerat hans cykel. Tydligen sparkat sönder den. Finns det verkligen så dumt folk i vårt annars så trivsamma samhälle?

H B

visar, att man har brist på arbetskraft i skogarna.
För industrin i Rundvik signaleras vissa permitteringar. Det lär röra sig om 20-30 man. Det kan snabbt komma att förändra totalbilden på arbetsmarknadsläget just nu i Nordmaling. Då får man emellertid ha i minne, att en del av dessa permitteringar berör redan pensionerad arbetskraft.

Fredagen den 12 november 1965

SKJUTSHALLNINGEN vid gästgivargårdar infördes under senare delen av 1600-talet. Ansvar för hållskjutningen ålåg i första hand gästgivaren, men även bönderna i omkringliggande byar hade skyldighet att med sina hästar utföra transporter och skjutsar mellan gästgivargårdarna. Detta blev många gånger en tung börda för bönderna, som hade svårt att klara såväl sin skjutsskyldighet som egna körslor på sina hemman.

★
SALUNDA klagade bönderna i Bredvik år 1765 i egenskap av »skuitsbönder til Lefvar gästgiveri» att de under dessa åren med mer tilltagande färder och saknad af ordning, äro nu sju stycken utmattade Reseskuitsbönder, och vi se oss ej annan utgång än hemmanens ödeläggande i brist på hästar, och därför nödsakade att fly till Eder Høga Nades herr Landshöfdinge rättvisa undsättning i sådan tryckande nöd». Som svar kom en resolution från dåvarande landshöfdingen P. A. Örnsköld i Sundsvall, då denne genom sin ställföreträ-



En av de äldsta gårdarna i Levar är s. k. Odmarska gården. Den byggdes i början på 1860-talet. Under åren 1884—1894 var tingslokaler inrymda i denna gård, som vid denna tid ägdes av handlanden J. Edlund. Gården övergick sedan till familjen Odmarska. Nuvarande ägare är köpman Sven Eriksson innehavare av Erikssons blomsterhandel och begravningsbyrå.

Svår press på skjutsbönderna i Levar när byn på 1600-talet fick gästgivare

dare Henrik Hässelbun meddelade, »at det inte var öfverensstämmande med inrättningen av hållhästar, at skjutningen skulle utföras i annan ordning än vad som var föreskrifvit». Gästgivare i Levar var vid denna tid Erik Öberg. Han efterträddes år 1777 av Nils berg.

★
I LEVAR BY skattade år 1777 följande personer: Nils Mikaelsson, Mickel Mickelsson, Nils Öberg, fenrik Unander, Jon Jons-son, Olof Hansson och befallningsman Fiellström. Enligt en senare skattelängd år 1783 var de fortfarande fyra bönder, Jakob Olufsson, Nils Öberg, Erik Ersson och Jon Ersson.
I en mantals- och Röke-Längd år 1803 fanns det 30 personer upptagna i Levar, därav 8 bönder och 5 torpare. På hemmanet nr 2 fanns gästgivaren Nils Öberg.

★
ÅR 1807 BLEV BONDEN Nils Mikaelsson gästgivare. Mikaelsson erhöi flera förtroendeuppdrag i socknen. Vid sockenstämma den 5 aug. 1808 blev han vald till ledamot i en kommitté för reparation av bogården och kyrkan. Vid ett sammanträde i kyrkans sakkristia den 3 maj 1817 blev han utsedd till kyrkovård. Då vägen från Olofsfors jernbruk till Bjurholm skulle omläggas år 1818, blev hans broder bonden Michael Mikaelsson i Levar, befullmäktigt »att utföra gradering och uppmätning av vägen samt efter skatten, ett stycke tilldela bönderna i varje by».

Mickel Mikaelsson förekommer även senare från sockenprotokol- len. Vid en sockenstämma år 1820 då sättesbyggnaden på kyrkvallen inköptes för tingshus, var Mickel Mikaelsson en av de sockenmän som undertecknade stämmans beslut. Samma år omnämndes även

postmästaren H. C. Hornej i Levar, i ett sockenprotokoll, vilket tyder på att postkontor då fanns i Levar vid denna tid.

★
SOCKENSTÄMMOPROTOKOLLEN förmåla att nykterhetstillståndet på 1820-talet, var långt ifrån tillfredsställande. Detta föranledde dåvarande landshövdingen G. L. af Schmidt, att i en skrivelse anmoda sockenmännen, att under kyrkoherdens ledning, utse en kommitté, »till kvävande och dämpande av den högst skadliga böjelsen för dryckenskap, yppighet och redligt». Sedan kungörelsen blivit uppläst på predikstolen den 28 nov. 1830, höll sockenmännen sammanträde den 4 december. Därvid tillsattes en kommitté av 45 personer, däribland Isak Mikaelsson och Bryngel Öberg i Levar.

Vid en sockenstämma år 1840 gjorde länsmanen Olof Bjur i Levar en framställning, att den undervisning som förekom i dåvarande Sockne scholan borde förbättras. Men först år 1859 då skolrotar inrättades kunde skolundervisningen förändras till det bättre. Levar fick då en flyttande skola i 5:e roten, med f. fanjunkaren Jonas Thillberg som lärare.

I 1840 ÅRS skattelängd förekommer på hemmanet nr 1. Er. Wallander, Jak. Mikaelsson, Isak Mikaelsson nr 2) Olof Olofsson, Gästgivare Grundberg, Carl Tunström, Bryngel Öberg, nr 3) Pehr Wallin, Nils Lundberg, Per Hammarberg, Olof Johansson, nr 4) Anders Andersson, J. Arctædius, Gustaf Lundberg. Byn skattade för 41 1/2 seland. Per Hammarberg omnämnes sedan som ombud vid markegångsättning i Umeå, för vilket han fick för resekostnad 12 mil 4 kr, tidspengar för tre dagar 3 kr, och i färjpenngar 08 öre.

På 1840-talet fanns i skatteläng-

derna upptagna bl. a. länsmanen N. Noland, sockenskräddaren C. P. Lindgren, sockenskomakare E. G. Nordling, sockenskrivare P. O. Öberg, sockengarvare E. A. Edstedt skomakare O. P. Öberg, mjölnaren Jon Holmgren, färjaren Reinius, handlanden Palmgren, P. L. Janze, och postmästaren Hornej.

★
EN TULLMJÖLNARKVARN fanns i Levar i mitten av 1800 talet. Kvarnen var anlagd i Levarbäcken och ägdes av handlanden O. E. Thurdin och Gustaf Lundberg i Levar. Senare omnämnes sockenskrivaren Erik Olof Arctædius som delägare. På 1860-talet var en person vid namn Sellman delägare i kvarnen och senare under 1800-talet kronolänsmanen Nils Häggström och handlanden E. G. Fällman. I samband med att Levarsjön blev sänkt på 1850-talet, förekom en rättegång, där ägarna av kvarnen klagade över att vattenståndet i Levarbäcken minskade. De fann ingen gehör för sin klagan. Ett garveri fanns i Levar från 1840-talet. En garvare vid namn Edstedt omnämnes. Garverirörelsen nedlades omkring år 1915. Siste garvarn i Levar var Anders Andersson.

★
I LEVAR FANNS en grovbladig sågvarn redan år 1794. I en beskrivning över sågen angives den vara belägen 17 1/2 mil från Staden Härnösand, 6 mil från torget i Staden Umeå, och en 1/2 mil från Olofsfors jernbruk. Sågvarnen ägdes av handlanden O. E. Thurdin och Gustaf Lundberg. En bysäg har sedan funnits på samma plats i Levarbäcken fram till 1940-talet.

★
DÅ SKEPPSVARVET på Levar-Flasen nedlades i början av 1880-talet, fanns där ett mindre sågverk, som användes för varvets behov. Efter någon tid över-

gick sågen till inspektoren H. K. H. Pohlman, bördig från Örn-sköldsvik, som under 1890-talet står som ägare för Skeppsholmens varv- och lokomobilsåg med byggnader. År 1903 bildades ett nytt bolag, Levar, Ångsågs aktiebolag, där inspektoren Pohlman fortfarande var delägare. Sågverket undergick då en ombyggnad och blev moderniserat, de följande åren.

Under åren 1905—1906 hade sågverket sin storhetstid, berättar Gustaf Nygren i Mo, som vid denna tid var anställd vid sågen. Sågen hade en sågram och två kantverk jämte en hyvel i det gamla spanthuset från varvets tid. Driften gick i dubbla skift och 50 å 60 man var anställda på sågplanten.

Vid en anlagd utlastningskaj utskoppades sedan det sågade virket. På Flasen fanns en arbetarbarack om två rum jämte bostad för sågaktorn vid namn Sjölund. Inspektör för sågverket var E. S. Sjödin, bosatt på Vallén. För att underlätta förbindelsen med fastlandet, fanns en kavelbro anlagd. Flasen hade dessutom ett mindre sågverkskontor. Sägare på sågverket var J. E. Gradin, Levar. Som kofare J. Forslund Norrmark, och M. Söderman i Tosjön. Även en dam arbetade på sågbanan vid sorteringen av virket.

SOMMAREN 1906 hade sågagarna planer på att åter bygga ut sågen. Byggmästaren W. Nordensfor tillkallades för att upprätta ett förslag härtill. Men planerna blev aldrig verkställda. I stället beslöt ägarna av sågen, att helt upphöra med driften. Senare flyttades sågmaskinerna till Luleå. Transporterna skedde vinter-tid med hästfordon på isen till Olofsfors, varefter det blev landsvägsforor till järnvägen i Nyäker. Fortfarande kan en besökare på Flasen se rester från sågverkets och varvets tid.

Hjalmar Lundberg



Kårordförande Karl Gustaf Wilhelmsson, rektor Felix Innergård och skolvaktmästare Valdemar Sundquist samlade framför den dagen till ära gjorda jubileumstavlan.

Nordmalings kyrkobroder firade 20-årsjubileum

Över 4.000 skogsplanter spirar nu i Algeriet — om allt lyckats — efter en insats som Nordmalings kyrkobroderakår gjorde 1963. Det är ett av de mera långsiktiga projekt som kåren medverkat till. Mjölstationer i Algeriet har fått 27.000 kr. Det är bara två exempel på de olika aktiviteter som kåren under sin 20-åriga tillvaro tagit initiativ till. På tisdagen firade kåren 20-årsjubileum i Församlingsgården. En högtid till vilken över 100-talet damer och herrar mött upp, däribland en rad gäster från andra kårer.

Det är inte främst insamlingar av olika slag som kyrkobrodererna har på sitt program. Det poängterades av kårens ordförande yrkesvalslärare Karl Gustaf Wilhelmsson i sina "Glimtår ur kårens historia". Teologiska frågor och diskussioner i livsåskådning — och samhällsfrågor är det centrala. Han noterade även den goda sammanhållning som råder inom kåren.

20-TAL MEDLEMMAR

Vid starten 1945 anslöt sig 11 bröder — nu är man ett 20-tal men många utöver de fasta medlemmarna besöker sammankomsterna. Rektor Sten Foberg blev kårens förste ordförande. Han efterträddes av rektor Felix Innergård. Efter honom kom inspektör Harald Lundberg som i åtta år ledde kärverksamheten. 1963 trädde Karl Gustaf Wilhelmsson till. Kvällens högtidstal hölls av rektor

Felix Innergård, som rest upp från Nyköping för att övervara högtiden. Nordmalings och Rundviks kyrkokörer underhöll med sång under ledning av kantor Brage Edström och kyrkvården Gustaf Boström.

HÄLSNINGAR

Vid det samkväm som följde framfördes hälsningar till kåren av stiftskonventsordföranden CO Hedström, Skellefteå. Kyrkovaktmästare V Alexandersson, framförde hälsningar och lyckönskningar från kåren i Grundsunda, folkskollärare Alf Ersson från kåren i Umeå lands och predikant Axel Lundmark från kåren i Skellefteå.

Till skolvaktmästare Valdemar Sundquist, nu i Nordmaling den ende kvarvarande sen kårens start, överlämnades ett prydnadskors i olivträ. Kontraktsposten Johan Hedquist avslutade högtiden med aftonbön.

Anders

Finländska tekniker besökte Nordmaling



Fabrikör Helmuth Fischer demonstrerar en modell av genomskärningen av en avloppspumpstation utrustad med Fischer pumpar. Längst till höger ingenjör Pertti Kuortti och i mitten Tulifas Norrlands AB:s driftsingenjör Thomas Lindsten.

Ett 16-tal finska tekniker på vv-sidan, huvudsakligen konsulter från södra Österbottens-distriktet, har gjort ett tre dagars studiebesök i Nordmaling. De har studerat den nya Tulifa-fabriken och dess produkter. Chef för studiegruppen har varit Tulifas generalagent i Finland, ingenjör Pertti Kuortti från Helsingfors.

Tulifa har sedan flera år tillbaka en mycket god marknad för sina produkter i Finland. Nu har som nyhet även tillkommit Fischer-Pumpar aktiebolag, med Fischer-pumpen som den dominerande produkten.

Driftsingenjör Thomas Lindsten vid Tulifa-Norrland AB berättar för VK, att det här är det första utländska besöket vid Nordmalings-fabriken. Men flera ska det bli. Herr Kuortti talade om att det i Finland finns nio sådana här klubbar på vv-sidan. Den här klubben omfattar

som sagt Österbotten med städerna Vasa och Seinäjoki som centralorter.

"Olycksfall i arbetet" i nordmalingstinget

Till skyddstillsyn — dvs med övervakning i tre år — för försörjning dömdes vid tisdagens ting i Nordmaling en man, tidigare bosatt inom kommunen. Mannen hade som ombud för en firma i Umeå sålt två tvättmaskiner utan att veta sig redovisa kontrakt eller pengar. Dessutom hade mannen genom lån pantsatt ytterligare en maskin.

Den åtalade erkände allt vad chefs- åklagare Sten Hamrin lade honom till last och betecknade det hela som olycksfall i arbetet. Pengarna hade helt enkelt inte räckt till för honom vid tidpunkten för brotten. Han trodde att bättre tider skulle komma och att han då skulle kunna betala igen vad han "lånat" av firmen.

Försök till tjuvfiske i Abborrträsket på NAAB:s marker i augusti i år kostade en man från en by inom kommunen fem dagsböter: å 10 kr. Detta trots att fisket inte givit minstapapp. I sjön finns utplanterad ädelfisk. Fiskerättsägare är Högåkers fiskevårdsförening.

Dagens första mål gällande försök till grovt egenmäktigt förfarande fick uppekjutas då den åtalade underlät att inställa sig. Ett vite på 100 kr utdömdes. Kommer han inte heller nästa gång kostar det 250 kr.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 264 måndagen 15 november 1965

Fritidsproblem i Nordmaling



Sedan några år tillbaka står SGU-stugan vid Rödviken öde. Synd tycker många Nordmalings-ungdomar.

Ungdom kräver kommunala ledare

Varför är det så dåligt ställt med fritidsverksamhet för ungdom i Nordmaling? Idrottsföreningen har svårt att komma igång och även med annan ideell ungdomsverksamhet, liksom med folkrörelserna överhuvudtaget är det dåligt ställt. Under en följd av år var t ex SGU mycket livaktig men avdelningen "säckade" till sist ihop. Bristen på ledare anges som orsak.

Att inte godtemplarungdomen kunde hålla igång är märkligt så tillvida att avdelningen förfogar över en mycket trevlig stuga vid Rödviken, som — rätt skött — bör vara en lämplig samlingspunkt för ungdom. Men tyvärr, sedan flera år tillbaka står stugan öde. Inga glada skratt hörs därute, ingen sprittande dansmusik, ingen brasa flammor i den stora öppna spisen. Varför är det brist på ungdom?

Nej. Vi har hört oss för bland flickor och pojkar. De är intresserade bara någon tar initiativet. Ungdomarna vill gärna ha dans, kurser, hobby och programverksamhet och till sådana ändamål är stugan mycket lämpad.

Stugan byggdes i slutet på 1940-talet. De drivande krafterna var bl a Per Arne Wikman, Svante Wikman, Viola Nordlund, Svante Edström och Kjell Yngve Nordberg. Stugan byggdes för cirka åtta år sedan. Det var Arne Karlsson med fru Ingegerd, Bertil Hallin, Aké Sjöström och Rolf

Gunnar Håkansson m fl som höll i trådarna för det projektet. Då var SGU-verksamheten verkligen på sin topp. Detta höll i sig till för ett par år sedan då verksamheten dalade rätt snabbt.

Den fina ungdom som finns i Nordmaling bör man värna om. Ungdomens samlingspunkter är väntsalen på busstationen, gatan och kaféerna. Men dessa kan väl ej anses som lämpliga samlingspunkter för dagens ungdom.

Lars

Vi tycker



T. Bäckman A.-C. Sandström

— Ungdomen är i stort behov av en sådan sak, tycker Tim Bäckman. Stugan är idealisk för ungdomsverksamhet. Varför anställer inte kommunen en ungdomsledare, då vore ju problemet löst.

— Jag tycker att kommunen bör anställa en utbildad ungdomsledare så skulle väl verksamheten komma i gång, säger Ann-Christina Sandström. Nu lutar alla på varandra. Jag hjälper gärna till bara någon sparkar i gång det hela.



A. Carlsson B. Westervall

— Bristande intresse hos ungdomen att skapa trevnad åt sej själv, tror Anders Carlsson är en av orsakerna till att verksamheten ej kommer i gång. Han tycker också att Nordmalings kommun gör för lite för ungdomen.

— Det vore roligt med någon verksamhet i den fina SGU-stugan, anser Birgitta Westervall. Nog bör det väl gå att skaka fram en ny ungdomsledare här i Nordmaling. Jag hjälper gärna till om så behövs.

17/11 765
Konstutställningar
i Umeå och Nordmaling



Ivar Rönnberg, Nordmaling, framför sin oljemålning "Svallis"

MEÐ PAGAENDE utställningar i Nordmaling och Umeå lämnar bygdens egna konstutövare intressanta bidrag till höstens konstsesong. I Nordmaling är det teckningslärare Ivar Rönnberg som i Hammargården utställer sammanlagt ett drygt femtiotal oljor, pasteller och akvareller. I Hantverkshuset i Umeå fortsätter makarna Linnéa och Georg Jonsson, Brännland, en utställning av pasteller och oljemålningar som vindelnborna tidigare i höst åtminstone delvis haft tillfälle att se.

IVAR RÖNNBERG gjorde sin utställningsdebut i början av femtiotalet och har visat sina verk både i huvudstaden och på hemmaplan, på senare år dock med rätt långa mellanrum. Det är roligt att få återknyta bekantskapen och konstatera att han strävar vidare längs en personlig konstnärlig utvecklingslinje, vars utgångspunkt han själv betecknar som "geometrisk abstraktion". Motiviskt hämtar han inspiration och förebilder i naturen, men efterhand har distansen till ursprungsmotivet vuxit. I pastellerna finns de geometriska och klart markerade formelementen kvar, i oljemålningarna har han mer och mer mjukat upp formen och delvis övergått i att abstrakt färgmåleri för att slutligen som akvarellist hamna i nästan helt formupplösta färgvisioner.

FORTFARANDE måste man nog hävda, att det är i pastellerna som Ivar Rönnberg bäst hävdar sin personliga egenart och uppnår de konstnärligt mest vägande resultaten.

Han har en förmåga att nå mjuka och mättade färgtoner, som smälter fint samman i motiviskt välbalanserade kompositioner. Man kan nämna en rad exempel, som "Vår på udden", "Torvsnesar", "Majsnö" och "Former mot blått".

Oljan är motsträvigare, men också i denna teknik når han goda resultat exempelvis i de stora dukarna "Väris", "Förgängelse" och "Svallis". Mera riskabelt och diskutabelt ter sig hans måleri, när han släpper formerna och låter färgen helt dominera. Färgsammanställningarna blir stundom hårda och skrikiga och den stämning som titlarna antyder vill inte gå fram till betraktaren. Akvarellerna däremot är ljusa, luftiga och läckra men något opersonliga.

LINNÉA OCH GEORG JONSSONS konst var föremål för en utförlig annölan i VK i samband med deras utställning i Vindeln för en tid sedan. Som däri betonades tilldrar sig Linnéa Jonssons pasteller i naiv folklivsskildrarstil med all rätt särskild uppmärksamhet. Hon berättar i bild om same-, bonde- och vardagsliv med fin förtrohet och en stillsamt humoristisk charm som man måste falla för. Färgbehandlingen är också välavvägd och harmonisk.

Georg Jonssons oljemåleri utvecklar sig i två riktningar, dels en formupplöst kolorism med stänkvis ansatta rena och samklangande färger, dels ett konturlöst figurmåleri i blåtonat ljusdunkel. Det sistnämnda röjer ibland intressanta grepp men har ännu drag av amatörmåleri. MB

17/11
Kom-kontoret
i Nordmaling
lördagsstängt

Det blir lördagsstängt i fortsättningen vid kommunalkontoret i Nordmaling, enligt beslut av kommunalnämnden på måndag. Detta för att förhindra extra ersättning till tjänstemännen för obehövad arbetstid.

Beslutet om det räntefria kommunlånet på 15.000 kronor till logen Manhems stjärna i Rundvik, för förvaltningen av ordenshuset, kompletterades med beslut om inteckningssäkerhet med förmånsordning efter den statliga inteckningssäkerheten. Staten lämnar nämligen för sin del ett räntefritt 20-årigt lån på 40.000 kronor för samma ändamål. Skolstyrelsen får, enligt tillstyrkan av nämnden, ett tilläggsanslag på 9.200 kronor för skolbiblioteket.

Klöse-Storfalls byggnadsförening måste ordna avloppsfrågan för sin samlingslokal i Klöse. Nämnden tillstyrker 20 procent i kommunalt bidrag, eller 440 kronor. Kommunalnämnden föreslår fullmäktige mottaga statsbidragen för va-ledningarna över Lögdeåtern och efter Lögdenäsvägen uppgående till 184.500 respektive 80.000 kronor. 11 intressenter för privata vattenledningsföretag i byarna Tallberg, Västansjö, Mjösjöby, Hörsjö, Brattfors, Djupsjö och Högrännan får 10 procentiga kommunbidrag till ett sammanlagt belopp av 4.480 kronor.

Gräsmys vattenledningsförening önskar uppgå i kommunens vatten- och avloppsföretag från 1 januari 1966. Kommunalnämnden tillstyrker. I kommunalt bidrag för driften av ytterbelysning får Norrfors fastighetsägareförening för tiden 1/7 1964-1/7 1965 550:82 och Bredviksvägens belysningsförening i Levar anläggningsbidrag med 1.625 kronor och driftbidrag med 280 kronor.

I kommunalt bidrag för vägen AC 654 Djupsjö-Brännan tillstyrker nämnden 224 kronor motsvarande 10 procent av kostnaden. I saneringsbidrag tillstyrker nämnden 1.000 kronor till Bo Wedman, Rundviksverken för flyttning av uthus med hänsyn till läget vid infarten till kyrkan.

För tomt nummer 14 i kvarteret Storken i Nordmalings samhälle fastställdes tomtpriset till 1.800 kronor plus 3.200 kronor i gatukostnadsersättning, tillhoppa 5.000 kronor. Tomten förvärfvas av Torsten Andersson, Mo, Lögdeå. Fabrikör H Fischer får köpa tomt nummer 4 i kvarteret Anden i Nordmalings samhälle för ett pris av 4.100 kronor.

Nordmaling

Lögdeå

Vi flyttar till nya lokaler i Lögdeå (gamla konsum) i morgon fredag. Butiken öppnas kl 8.30. Gamla och nya kunder välkomna till

**Br. FORSBERGS
BAGERI**

Lögdeå Tel 303 02

19/11

+

Min innerligt älskade make,
vår käre far,
morfar och farfar

Ernst Norgren

* 10/7 1889
† 17/11 1965

har efter en tids sjukdom lämnat oss, syskon, släkt och vänner i sorg och saknad, men i ljuset minne bevarad.

Brattfors, Öreälv 18 nov 1965

SANNY
Vilma och Olof
Ulf, Mats
Svea
Henning och Ellsabet
Mari, Lennart

Jesu Kristi Guds Sons blod blod renar från all synd.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 27 november kl 13.00. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till Församlingsgården efter begravningsakten. I stället för blommor tänk på EFS:s mission. Meddelas endast på detta sätt.

Tack

För vänligt och varmt deltagande vid min makes och vår fars

Karl Häggström

bortgång, för blommor och tal vid hans bår framföra vi vårt varma tack.

Örsbäck, Öreälv den 18 nov 1965

**Elsa Häggström
Barnen**

20 november 1965

Nordmalings-enkät gav 90 nya ungdomsledare

Nordmalings ungdom klagar ofta över att det finns för lite fritidssysselsättningsmöjligheter. Är det sant? Ja, i viss mån, säger rektor Pettersson, men av någon underlig anledning så tar de inte vara på tillfällena när sådana bjuds.

Ledarbrist har angetts som en av orsakerna till att tex idrottsverksamheten mer eller mindre ligger nere. Nu kan man dock börja tvivla på detta. Kommunens kampanjkommitte redovisar efter en enkätundersökning ett stort antal villiga "ledarfunktionärer".

Räknar man samtliga i undersökningen upplagna idrottsrenar har inte mindre än 90 personer antecknat sig som villiga att hjälpa till. En del av dem är redan engagerade men många är nya och bör, om de nu verkligen infriar sina löften, bli ett värdefullt ledartillskott.

Nu är det inte bara inom idrottsrörelsen, som man fått fram intresserade ledare. Även i foto, korgflätning, matlagning, moped- och bilskötsel, modellbygge, mosaik, musik, teckning, teater, tygtryck, sömnad, scouting, bridge, vattenskidor, gammeldans, naturstudier och juniorarbete.

24 vill tex vara med och leda religiöst ungdomsarbete, 17 i nykterhetsorganisationer och 10 i politiska ungdomsorganisationer.

— Vi inom kampanjkommitte anser att vi fått fram ett mycket gott resultat, säger rektor Pettersson, som varit kommitténs ordförande. Nu gäller det bara att de olika ungdomsorganisationerna utnyttjar de intresserade.

UNGDOMEN OINTRESSERAD

Tyvår har det visat sig svårt engagera ungdom i fritidsarbete även om det bjuds. Här i Nordmaling hade vi tex förra vintern handboll för pojkar i sporthallen. Intresset var inte över hövan. Vi hade svårt att samla tillräckligt antal till träningskvällarna. En kväll kom bara fem! Varför? frågar sig rektor Pettersson.

Sen kan man inte säga att det inte finns ungdomsverksamhet på gång inom kommunen. Förutom inom idrotten har bl a kyrkan och de friliggösa samfunden en omfattande juniorverksamhet.

Men för att få riktig fart på ungdomsverksamheten behövs föräldrar sitta hemma vid TV:n under ungdomar verkligen deltar. Inte bara sitta hemma vid TV:s under kvällarna eller är ute och slår dank, slutar rektor Pettersson.

Utredningskommitténs material



Rektor Håkan Pettersson

kommer i dagarna att tillställas samtliga inom kommunen verksamma föreningar. I kommittén har förutom rektor Pettersson ingått fru Elsy Forsberg, Rundvik, Nils Johansson, Ledusjö, Roland Eriksson, Rönnholm, Lars Granström och Rudolf Bergström, Hörnsjö, samt John Erik Nylander, Rundvik.

Anders

DÖDSFALL 20/11

Isidor Sjöberg, Järnasklubb. På Nordmalings sjukstuga avled på fredagen f. d. sågverks- och stuveriarbetaren Isidor Sjöberg, Järnasklubb. Han var 71 år och sörjes närmast av maken Hilda F. Häggström, dottern Elsa gift med sjökaptan Ingemar Lyth, samt en dotterson.

Sjöberg var född i Sahlberg, Gideå och kom till Järnasklubb i samband med sitt äktenskap 1921. Dessförinnan hade han anställning vid industrin på Norrbyskärs och där fortsatte han fram till dess industrin upphörde. Senare har han huvudsakligen ägnat sig åt stuveri, flottläggningen vid Käruskär samt fiske. Han var en duktig och omtyckt arbetare och en god och avhållen kamrat. De anhörigas sorg delas av en stor vänskrets.

Halvar Lidgren, Högländ, Baggård.

På Nordmalings sjukstuga avled på fredagen hemmansägaren Halvar Lidgren, Högländ, Baggård. Han var 60 år och sörjes närmast av maka, två barn samt barnbarn.

Han var född i Selet, Vännäs socken och hade under en lång följd av år anställning vid timmersortereringen på Ön. I slutet av 1940-talet köpte han hemman i Högländ, Nordmalings socken. Han ägnade sig uteslutande åt skötseln av jord- och skogsbruk på sin ägande fastighet. Han hade många vänner och gott förtroende i sin bygd.

Ernst Norgren, Brattfors. På Umeå lasarett avled å onsdagen förra hemmansägaren Ernst Norgen, Brattfors, Öreälv. Han var 76 år och sörjes närmast av maka Sanny, född Eriksson, samt barnen Vilma, gift Persson, folkskollärarinna, Motåla, Svea, sjuksköterska i Mörby samt Henning, hemmansägare Brattfors, svärson, svärdotter, barnbarn och syskon.

Han var född i Torrböle. Till Brattfors kom Norgren i unga år och köpte där ett större hemman. Som odalman av gamla stammen skötte han sitt hemman med ordning och reda och kunde för ett antal år sedan överlämna en välskött gård till ende sonen.



Två av dagens gästföreläsare, docent Kjell Kilander och doktor Sven Holmström, i samtal med bankdirektör Holger Clarkson, Umeå och bankkamrer Gottfrid Hörnsten, Nordmaling. 22/11 - 68

Framtidstro präglade skogsdag i Nordmaling

Över på tvåhundra personer hade på fredagen mött upp i församlingsgården i Nordmaling för att vara med om den skogsdag till vilken Svenska Handelsbanken inbjudit. Avsikten med denna var att spegla dagens ekonomi samt att ge en prognos över jord- och skogsbrukets framtid. Inte bara enskilda skogsägare hade mött upp, med fanns även företrädare för storbolagen, Skogsägareföreningen liksom privata företagare.

Bankkamrer Gottfrid Hörnsten kunde vid denna för Nordmalingskontoret stora dag hälsa en representativ samling gästföreläsare välkommen.

Om det ekonomiska läget talade bankdirektör Tore Sellberg, Stockholm. Han belyste därvid hur den inflationistiska utvecklingen i vårt land under senare år försvårat våra exportmöjligheter och stegrat benägenheten att importera. Jämvikten mellan export och import har kommit ur balans med ett betydande valutautflöde som följd. De prisstegringar som väntas kommer att förvärra läget för exportindustrin och speciellt för de branscher vilka för närvarande har avsättningsvärigheter, som tex för massaindustrin och järn- och stålindustrin.

Bortsett från hotet om fortsatt bristande jämvikt i betalningsbalansen och tendensen till fortsatta prisstegringar ansåg dock direktör Sellberg utsikterna för den svenska ekonomin under 1966 som relativt goda.

JORDBRUKETS FRAMTID

Chefen för jordbrukets utredningsinstitut, doktor Sven Holmström, påpekade bl a att det svenska jordbruket står sig väl vad det gäller effektivitet vid en jämförelse med andra länder. I dag är bara åtta procent av landets befolkning verksamma inom jordbruket. Internationellt sett är det en mycket låg siffra. Tyskland har 12 procent, Frankrike 19 och i öststaterna räknar man med att mellan 30-35 procent är verksamma inom jordbruket.

Produktionsanpassningen har skett successivt och kanske därför inte blivit till fullo observerad, menade herr Holmström, som dessutom poängterade att det går lätt att skära ned antalet i jordbruket yrkesverksamma om man i än högre grad går in för vegetabilisk produktion. Men vem skall då sköta uppfödningen av våra göddjur? Och kan det anses vara klokt att räkna med stegrad import

av livsmedel och därmed ytterligare försämma vår betalningsbalans?

Bankkamrer Hörnsten påpekade i sitt hälsningsanförande att en mycket stor del av vårt välstånd är beroende av vad skogen kan ge den enskilde skogsägaren, arbetstagarna och företagen i form av produkter för inhemsk konsumtion och export. Skogen är en av de viktigaste råvarukällor vi har att ösa ur och då speciellt för Norrland. Dess framtid angår oss alla.

Att många i Nordmaling är intresserade av skogen är inte underligt. Av kommunens cirka 87 000 hektar produktiv skogsmark ägs 68 procent av enskilda.

VK återkommer till några av föredragen.

Anders

DODA

24/11



Vår kära mamma,
farmor och mormor

Ida Berg

* 22/5 1893

† 22/11 1965

har i tron på sin Frälsare lämnat oss i namnlös sorg. Sörjd och saknad av oss, övrig släkt och vänner.

Kräken, Häknäs den 23 nov. 1965

Viktor och Anny
Verner och Anna-Stina
Aina
Barnbarnen

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig han skall leva om han än dör.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 5 dec. kl 9.45. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till minnesstund i församlingsgården efter högmässan.

Ida Margareta Berg, Kräken, Häknäs. På måndagseftermiddagen avled efter en kort tids sjukdom fru Ida Margareta Berg, Kräken, Häknäs. Hon var 72 år och sörjes närmast av tre barn, sonhustrur och barnbarn.

Den bortgångna var född i Kräken Redan som ung flicka fick hon lära sig arbeta hårt. Bland annat var hon under en tid fiskarpiga i Obbola. Men hemmet i den då väglösa fiskarbyn Kräken lockade henne åter. Hon lärde sig sömna och för under en följd av år omkring som sömmerska. 1936 lät hon bygga egen gård och har där ända fram till sin sista dag skött sig själv och omkring sig skapat ett trevligt och trivsamt hem. Hon hade alltid fullt upp med arbete. Vävning var hennes stora intresse på senare år och bl a har hon vävt mycket eftersökta gardiner. Dessutom var hon känd som en mycket

skicklig nätlagerska och "boerska". Alltid glad och gästvänlig hade fru Berg vunnit många vänner runt om i nordmalingsbygden.



Min älskade make,
vår käre far, svärfar och morfar

Johan Isidor Sjöberg

* 15/9 1894 † 19/11 1965

har efter en lång och svår sjukdom stilla insomnat i tron på sin Frälsare. Sörjd av oss, syskon, släkt och många vänner.
Järnsklubb den 22 november 1965.

HILDA

Elsa och Ingman

Jan

Händer knäppta, ögon slutna.
Livets sista krafter brutna.
Fröjd som jubla. Tår som runnit.
Nu försvunnit.
Livets strid,
Dödens frid.

I stället för blommor tänk på missionen.

23/11

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 277 tisdagen 30 november 1965

Radiokontakt i Nordmaling mellan kyrka och sjukstuga

I samband med det nya kyrkoåret kunde Nordmalings församling inviga en helt ny direktförbindelse via radio och mellan kyrkan och sjukstugan samt kronikerhemmet. Den nya linjen gör det möjligt för patienterna att lyssna till gudstjänsterna i kyrkan. Tidigare finns liknande linje till ålderdomshemmet.

Patienterna vid sjukstugan mottog nyheten med stor tacksamhet. Det blir mera personligt och hembetonat med utsändningen från den egna kyrkan, menade 88-åriga fru Elin Sahlén från Brédvik. Nu får man höra de egna prästerna, den egna kyrkorgeln och kören. Och hennes uppfattning delades helt av andra patienter.

Vid söndagens högmässa togs även en annan nyhet i bruk, en altarbrunn skänkt till kyrkan genom en donation från framlidna häknäslärarinnan fru Maria Niemann. Altarbrunnen, som komponerats av textilkonstnärinnan Ana-Lisa Odelquist-Kruse, har som motiv "Den heliga staden".



Fru Nanny Maria Lindgren från Hörsjö, lyssnar till söndagens högmässa i Nordmalings kyrka.



Vår kära pappa och morfar

Albert Ledström

* 22/1 1874 † 26/11 1965

har lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt sörjd och saknad men i ljus och tacksamt minne bevarad av oss, övriga släktingar och vänner.

Holmfors, Nyåker den 29 november 1965.

Elsa och Klas

Lage

Arne

Saga

Barnbarnen

Far var gammal, trött och sliten efter många arbetsår.

Då han fick ett bud från ovan som vi alla en gång får,

Och som är den sista gåvan när oss ålderdomen når.

Vila i frid.

Hans älsklingsång Sions Toner n:r 124.

Jordfästningen äger rum i Nyåkers gravkapell söndagen den 5 december kl 13.00. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne äro välkomna till Agrens kafé efter begravningsakten. I stället för blommor tänk på missionen. — Meddelas endast på detta sätt.

Nordmaling 27/11
-65

Värdefull julklapp också i år
HEMBYGSBOKEN
för Nordmaling - Bjurholm

Häft. 20:— kr, klotband 37:25, halvfr. 53:25. Obs. utan extra oms.

FIN JULKLAPP — FÖRMÄNLIGT PRIS

Försäljningsställen: Bokhandeln — Kommunalkontoren och redaktionskommittén

Tel. Nordmaling 107 50, Bjurholm 54.

Köp guld efter vikt 27/11

till endast 11 kr grammet. Prisex.: Armband 18 karat 2x8 mm 103:—, 6xlänk 17 mm bred 242:—, Klockare 7x50 av hög kvalitet, trippeltestad, med läderfodral 79:—, Priserna exkl. oms.

Det lönar sig med ett besök i vår
UR-, GULD- OCH PRESENTAFFÄR
eller ring tel 0830/101 94 och vi sänder per post.

F:a ALF ERIKSSON
Kungsvägen 50, NORDMALING



Elden tog allt. Inte ens en tesked kunde räddas.

Gårdsbrand i Gräsmyr Ingenting kunde räddas

Vid en häftig fastighetsbrand i Gräsmyr vid 13-tiden på söndagen blev sågverksägare Frans Holmberg och hans hustru Sara, 66 resp. 64 år, ställda på bar backe. Hela deras hem, fastighet och lösöre blev lågornas rov. Inte så pass som en tesked kunde räddas. Värdet av det brunna beräknas överstiga 100.000 kr.

Även om makarna, som var bortresta när deras hem ödelades, har försäkrat sin egendom gör de utan tvekan mycket kännbara förluster. De hade en hel del antika möbler och gammalt porslin, som aldrig går att ersätta.

Elden upptäcktes omkring klockan 13 av fyra ungdomar vid Esso bensinstation, som ligger på andra sidan gårdsfastigheten. Det var Olof och Bengt-Gunnar Lundin, Matts Olof

Lindgren och Bengt Sörlén. De såg att det började ryka ur fastigheten och skyndade till. Dörrarna var låsta och elden hade redan fått sådan omfattning att fönsterna började sprängas sönder av hettan. Det fanns ingen möjlighet att tränga in. Man larmade i stället brandkårerna i Gräsmyr och Nordmaling. Men när de kom till platsen var hela fastigheten, uppförd av timmer i två plan, helt övertänd. Makarna Holmberg befann sig hos

son och sonhustru i Skorped över veckohelgen. Sonen Martin, som håller på att bygga egen ny fastighet i Gräsmyr, hade varit hem på förmiddagen, mellan klockan 10 och 11, för att göra upp eld i centralpannan i källaren. Allt var i sin ordning när han lämnade hemmet omkring kl 11. Två timmar senare var branden ett faktum. Brandkårerna fick helt inrikta sig på att i görligaste mån be-

Forts sidan 16 spalt 1

Gårdsbrand...

Forts. från sid. 1

gränsa eldhärden. På andra sidan vägen ligger köpman Lundins stora affärshus, men det är uppfört i sten och var aldrig hotat. Detsamma gäller Esso bensinstation.

Makarna Holmberg som fick bud om det inträffade återvände till Gräsmyr senare på söndagseftermiddag. Då återstod praktiskt taget bara skorstenen av deras hem. Fastigheten, som var uppförd 1928 och i timmer, inrymde tre rum och kök i nedre plan och tre rum och hall i övre plan.